

MONOLOG - 2011

# Elefanten

---

Monolog

af

**Brian Wind-Hansen**

ANONYM ligger i en seng.

ANONYM

Det er nat.

Der er nogen eller noget på mit værelse.

Det er mørkt, men jeg ved, at der er nogen eller noget.

Jeg kan høre det trække vejret.

Tungt.

Jeg tænder for lyset.

Det er en elefant.

Den blafrer lidt med ørene, og den løfter snablen.

Jeg kan se dens mund.

"Fortæl mig, hvad du kan lide."

Den har en venlig stemme, så jeg gør som den siger.

"Jeg kan godt lide kager, studenterbrød, kanelnegle, risengrød, farven rød, dyr, aber, heste, og jeg synes det er sjovt når vores hund prutter."

Elefanten griner.

"Kan du lide *mig*?"

"Du lugter mærkeligt, men jeg synes du er sød."

"Du skal ikke være bange."

"Det er jeg heller ikke."

Og snablen snor sig ind under min dyne.

Det kilder.

ANONYM griner og hopper ud af sengen.

ANONYM

"Hvor gammel er du?"

Jeg prøver at læse, men der sidder en fugl på mit hoved.

Jeg tror, det er en solsort, men jeg er ikke sikker, for jeg kan ikke se den.

Jeg prøver at koncentrere mig om krimien, men fuglen bliver ved med at stille spørgsmål.

"Jeg er 22."

"Hvor bor du?"

"På Fyn."

"Med hvem?"

"Min mor."

"Hvor er din far?"

"Jeg prøver faktisk at læse."

"Hvad læser du?"

"En krimi."

"Er den god?"

"Hold nu kæft!"

Jeg prøver at skræmme den væk, men den borer kløerne ned i min hovedbund.

Jeg danser.

ANONYM danser, vildere og vildere.

ANONYM

Til sidst giver den op.

Det var en solsort.

ANONYM tager tøjet af indtil denne kun er i undertøj.

ANONYM

Jeg er svedig.

Især under armene.

Jeg vil ind under bruseren, men der ligger en hval.

"Heeej."

Siger hvalen.

Den har dårlig ånde.

"Kan I ikke lade mig være?"

"Vil du skruuubbe mig på ryyyggen?"

"Nej."

"hvorfooor ikke?"

"Jeg gider ikke."

"Er du keeed af det?"

"Ja."

"hvorfooor?"

"Han har været i fængsel i 2 år på grund af mig. Jeg skulle aldrig have sagt noget."

"Alle kan feejle"

"Jeg kan ikke engang få lov til at tale med ham uden at der sidder en dum betjent ved siden af. Som om han er farlig. Han er ikke farlig. Vi har været ude og handle sammen og lavet mad sammen. Det har altid været hyggeligt."

Hvalen slår en kæmpe bøvs, så det runger i badeværelset, og en ottearmet blæksprutte ryger ud af munden på den.

"Undskyyyld."

Og blæksprutten slynger alle otte arme omkring mig.

"Slip mig."

Den er stærk.

"Du skal være sur, du skal være vred, du skal hade, hade, hade."

Jeg prøver at blive vred, at gøre som den siger, men jeg kan ikke, og den klemmer hårdere og hårdere, og lige da jeg når til punktet, hvor jeg tror at det er slut, at jeg bliver knust til støv, så slipper den.

*ANONYM tager sit tøj på igen.*

Så længe der er en hval på badeværelset, så kan jeg ikke komme i bad, men jeg ved ikke hvordan man fjerner en hval.

Så jeg tænder for min computer, logger på internettet, klikker ind på et tilfældigt forum

og laver et indlæg.

Overskrift: Hjælp, der er en hval på mit badeværelse. Udråbstegn.

Forfatter: Den hjælpeløse.

Tekst: Hjælp, der er en hval på mit badeværelse. Den ligger under min bruser og bøvser blæksprutter op. Den er tyk. Ulækker. Og så taler den vildt irriterende. Hvordan fjerner man en hval? Hjælp mig. KH. Den Hjælpeløse.

Der bliver hurtigt svaret, og alle skriver HA HA, og HI HI, og SMILEY, og de tror alle sammen, at hvalen i virkeligheden er et billede på mig, og de skriver at jeg skulle overveje at gå på slankekur.

Folk er idioter.

Jeg laver et nyt indlæg.

Overskrift: Udråbstegn. Udråbstegn. Udråbstegn.

Forfatter: Anonym.

Tekst: min far sidder i fængsel, fordi jeg ikke kunne holde på vores hemmelighed. Jeg har skyldfølelse. Udråbstegn. Det var jo ikke min mening, at sende ham i fængsel. Jeg savner ham. Det var jo ikke hver dag. Måske to gange om måneden, og han stoppede jo af sig selv igen. Han ville ikke gøre mig ondt. Han elsker mig. Os. Udråbstegn. Alle er sure på min mor, fordi hun ikke vil skilles, men jeg er glad. Jeg vil gerne have en familie. KH. Anonym.

Der kommer hurtigt svar.

Tekst: Til anonym. Enten så lyver du helt vildt, og så synes jeg du er total klam, eller også er det rigtigt, og så har du et seriøst problem. Udanset hvad, skal du nok søge hjælp. Prik. Prik. Prik.

Tekst: What! Hvordan kan du *ikke* være sur på ham. Du burde skære pikken af ham og lade ham bløde ihjel. Udråbstegn.

Tekst: Kære anonym. Det gør ondt at læse dit indlæg. Du skal snakke med nogen om hvordan du har det, for du har et meget bekymrende billede af hele situationen. Det er jo på ingen måde din skyld. Udråbstegn. Og det han gjorde var forkert. Udråbstegn.

I et øjeblik tror jeg, at der er sket en forandring, men hvalen ligger stadig på badeværelset, og blæksprutten spiser håndsæben.

Der er ikke sket noget.  
Ingenting,  
Jeg slukker computeren.

ANONYM lægger sig ned i sengen.

ANONYM

Det er nat.  
Der er nogen eller noget på mit værelse.  
Det er mørkt, men jeg ved, at der er nogen eller noget.  
Jeg kan høre det trække vejret.  
Tungt.  
Jeg tænder for lyset.  
Det er en elefant.  
Den blafrer lidt med ørene, og snablen snor sig ind under min dyne.  
Det kilder.  
"Jeg vil ikke gøre dig ondt."  
Den trænger op i mig.  
"Men du må ikke sige det til nogen."  
Den lugter mærkeligt.  
"Fortæl mig, hvad du kan lide."  
Jeg får kvalme.  
"Hvad kan du lide?"  
"Dig."  
"Hvem?"  
"Dig."  
"Du skal ikke være bange."  
"Det er jeg heller ikke."

**SLUT**